

Familj

# Till minne: Ruth Sävahlen

PUBLICERAD 2019-07-23

**Docent Ruth Sävahlen, Lidingö, har avlidit i en ålder av 94 år. Hon efterlämnar många vänner inom Lidingö Hembygdsförening.**

Ruth var föreningens ordförande 1981-1999 och under hennes ledarskap ökade medlemsantalet från ca 600 till mer än 3 000 medlemmar. Ruth skrev artiklar och var medförfattare i flera böcker om Lidingös kulturhistoria. Hennes förmåga att knyta till sig intresserade och kompetenta medarbetare är omvittnad.

**När det i början** av 1980-talet blev tal om att kommunen skulle sälja ut Elfviks gård - en av de äldsta lidingögårdarna - ordnade Hembygdsföreningen en "Rädda Elfvik-aktion" som resulterade i en framställning om att bevara gården med omkringliggande jordbrukslandskap. Detta ledde till att försäljningsplanerna övergavs och sedan dess har lidingöborna kunnat glädjas åt den välbevarade gården, där det än i dag drivs ett levande lantbruk.

En fråga som låg Ruth varmt om hjärtat var inrättandet av ett lokalthistoriskt museum, något som dittills saknats på ön. Ruth hade flera duster om detta med lokala politiker. Genom sin viljestyrka i kombination med sin varma personlighet och ingående kunskaper om öns historia väckte hon respekt och stadens styrande lyssnade. Detta ledde till att Lidingö Museum kunde öppna 1998 i villa Fornboda.

**Ruth ledde arbetet** med att ordna insamlingar av såväl pengar som föremål, fotografier, dokument med mera. Många frivilliga anslöt och arbetade intensivt i olika grupper med att bygga upp museet. Än i dag drivs museet av frivilligt arbetande medlemmar i Hembygdsföreningen. Här finns omfattande samlingar, här visas Lidingös historia i flera årliga utställningar och hit välkomnas såväl allmänhet som ett stort antal skolklasser varje år. Genom Ruth Sävahagens insatser har Lidingös innehållsrika lokalthistoria tydliggjorts och intresset hos lidingöborna stärkts.

Alla som haft förmånen att få arbeta tillsammans med Ruth inom Hembygdsföreningen och Lidingö Museum, minns henne med stor tacksamhet, värme och respekt.

TEXT

För vännerna i Lidingö Hembygdsförening Carl-Henrik Ankarberg, Margareta Borgelin och Marianne Råberg